

Negentien verhalen

In maart 2018 is het 75 jaar geleden dat het eerste van 19 transporten vanuit Westerbork naar Sobibor vertrok. De Stichting Sobibor zal een verhaal vertellen over een persoon van elk transport. De verhalen worden gepubliceerd op onze website en onze Facebookpagina. Lees en herdenk mee!

Herdenkingsreis Sobibor

Van woensdag 11 t/m zaterdag 14 april 2018 organiseert de Stichting Sobibor de jaarlijkse herdenkingsreis naar Sobibor. Deze reis is bedoeld voor mensen die een steen lieten plaatsen aan de Gedenkklauw, voor degenen die daar familieleden of vrienden willen herdenken, en voor mensen die om andere redenen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Sobibor.



De kosten voor deelname bedragen € 550,- per persoon. Hierin is inbegrepen: de vliegreis (inclusief vliegtax), het busvervoer, de overnachtingen met ontbijt, lunches en avondmaaltijden (exclusief de drankjes). Een aantal mensen hadden zich gedurende het jaar al opgegeven, we hebben nog een paar plekken over, dus als u geïnteresseerd bent meldt u zich dan snel aan.

Sobibor wordt momenteel heringericht. Dit betekent dat we niet precies weten hoe wij Sobibor aan zullen treffen tijdens ons bezoek. Het bezoeken van de gedenkklauw en het houden van een herdenking zal geen probleem zijn.

Meer informatie kunt u [hier](#) vinden op onze website.

We zijn nog op zoek naar een arts die onze reis en deelnemers wil begeleiden, de stichting neemt uiteraard de deelnamekosten voor zijn rekening.

Binnen de poorten – hoorspel CD

'Binnen de Poorten' neemt ons mee terug naar het Amsterdam van de Tweede Wereldoorlog. En dan met name naar het Joodse gedeelte, waar de jonge Jules Schelvis met zijn familie woonde. Tijdens de grote razzia in 1943 werd hij opgepakt en via kamp Westerbork op transport gesteld naar vernietigingskamp Sobibor.

Als een van de weinigen overleefde Jules Schelvis de oorlog en keerde terug naar Amsterdam. Jaren later begon hij te schrijven. Hij haalde de aantekeningen, die hij direct na zijn bevrijding had gemaakt, tevoorschijn en begon ze te ordenen. En met die aantekeningen kwamen ook de beelden terug. Overdag schreef hij over de oorlog, 's nachts droomde hij ervan.

En dan droom ik. Dan droom ik dat we in een trein zitten en die trein die rijdt maar en die rijdt maar. We rijden door een vreemd grijs landschap. Over heel veel bruggen. Altijd maar die bruggen. En dan plotseling...een ontzettend gekraak en geschreeuw en gehuil en gekerm. De laatste brug stort in. De wagons tuimelen achter elkaar de rivier in. Als kinderen die een spelletje spelen. Iedereen verdrinkt...alleen...ik niet. Ik vlieg weg als een grote vogel.

De aantekeningen van net na de oorlog resulteerden in 1982 in zijn boek 'Binnen de Poorten', een minutieus verslag van de gebeurtenissen in de vijf oorlogsjaren.

Later maakten theatermaker Gerard Evers en verhalenverteller Eric Borrias (en tevens houder van de Rachel Borzykowskipenning) van het boek een voorstelling, waarvoor Kees Swenne de muziek selecteerde en arrangeerde.

Die voorstelling vormt de basis voor dit hoorspel waarmee de stichting Hoorspel Nú, twee jaar na de dood van Jules Schelvis, de draad weer oppakt en op haar manier het verhaal doorvertelt.

Het hoorspel wordt omlijst met historische fragmenten en Joodse muziek. De CD is bestellen bij [Stichting Hoorspel Nu](#) en te downloaden via www.luisterrijk.nl.

Jaarverslag

Ons jaarverslag kunt u in mei verwachten.

Sobibor Bezoeken

Let op: Wilt u Sobibor bezoeken neem dan vooraf contact op met de directie van het museum per telefoon (+48 82 571 98 67) of per email (muzeumsobibor@wp.pl). Officieel is het voormalige kampterrein sinds 1 maart 2017 gesloten voor bezoekers in verband met de veiligheid rond de herinrichtingswerkzaamheden. Onze ervaring is dat aangekondigd bezoek altijd wel mogelijk is. Zie ook de [bezoekerspagina](#) van het museum voor de laatste informatie.

www.sobibor.org
info@sobibor.org

Correspondentieadres: Stichting Sobibor, Postbus 51261, 1007 EG Amsterdam.

Inschrijving KvK 11044675 | Bankrekening ING 3302525 te Amsterdam
Internationaal betalingsnummer NL03INGB0003302525

Eenvoudig, snel en veilig uw donatie doen?
Dat kan op onze website met een paar klikken met de muis.
Zie de 'doneren'knop op [deze pagina](#)

